



- Grænsen** Christianiaområdet Christianias grænser accentueres igennem en serie af pladser og bygningsanlæg, der fremhæver Christianias særlige kvaliteter og skaber en bedre kontakt til omgivelserne.
- Indsatsfeltene** Fra nord: Frederiks Bastion, Carls Bastion, Genbrugspladsen, Røde Sols Plads, Hovedindgangen, Kollegiet og Fredens Eng.
- Promenaden** Ved Refshalevej etableres en promenade med udsigt over tømrergraven. Langs promenaden anlægges andelsboligforeningen Tømrergravens Bådeby.
- Bånd af lys** En markant gadebelysning understreger mødet mellem det urbane Christianshavn og det landlige Christiania. Belysningen skaber en større følelse af trykthed i gaderne omkring Christiania.
- Delområderne**
  - 1 Kasernen - store stringente bygninger og mange knopskydninger
  - 2 Bastionerne - små tætte miljøer
  - 3 Dyssen - den smalle landsbygade

# Christiania 69662

Christiania en del af Danmark

Christiania som fritrum

Christiania er anderledes. Fristadens grundlæggende idé er at være et alternativ til de herskende normer i samfundet og et eksperimentarium for boliformer og lokalt selvstyre. Christiania er opstået som et fristed for alle dem, der ikke føler sig tilpas i eller vil noget andet end det normale samfund og kan derfor ikke normaliseres og tilpasses den omkringliggende by. Christiania kan enten helt opløses eller forstås og behandles ud fra sine egne forudsætninger. Christiania er en vigtig del af den danske kulturarv. Man kan være for eller imod livsstilen på Christiania og man kan holde af eller tage afstand til de sidste tredive års byggen på Christiania, men man kan ikke diskutere Christianias rolle for vores nationale selvbevidsthed - eller Christianias betydning for udlændinges opfattelse af det danske samfund som et rummeligt og tolerant åndehul, hvor der er plads til alle.

Christiania er en del af den danske folkesjæl og det er ikke tilfældigt, at Christiania, hvis man ser bort fra kampene med politiet, har fungeret godt sammen med København og har en stor opbakning i den brede befolkning, for Danmark er dybest set et tolerant samfund, hvor der værnes om de svage og de anderledes.

Forstår man Christianias rolle i København tegner der sig et billede af et frugtbart samspil mellem samfund, hvor Christianias mangfoldighed og sociale rummelighed er et positiv tilskud til Københavns identitet. Et tilskud, der i fremtiden vil have stor betydning for København i den evige konkurrence om tiltrække opmærksomhed og investeringer.

Christiania er ud over at være en af Københavns vigtigste turistattraktioner på linie med Tivoli og Den Lille Havfrue blevet et stærkt brand. Spørg et barn i Jylland eller en græsk olivenbønder og de vil svare, at Christiania handler om den personlige frihed og et alternativt samfund. Det er derfor ikke blot Christianias betydning for København som turistsby, der skal overvejes for man nedlægger Christiania, men den betydning fristaden har for Københavns identitet og konkurrenceevne. Det at vi midt i den danske hovedstad har rum til et alternativt samfund som Christiania betyder at København opnår en positiv identitet, som markedsføringsstrategier aldrig vil kunne skabe. Efterhånden som verdens byer og specielt de europæiske har det samme at byde på er det vigtigt for at kunne skille sig ud fra de andre ved at have en troværdig og positiv identitet.

Christianias bidrag til København er friskid, mangfoldighed og kreativitet. Derfor handler en udviklingsplan for Christiania om at fremhæve Christianias mange kvaliteter og placering i byen.

Christiania er fristed for mange. For alle dem, der ikke føler sig accepteret af det normale samfund er Christiania en oase, hvor der ikke stilles krav og hvor der ikke ses skævt til en, hvis man ikke kan overleve det daglige bad. Hvis Christiania normaliseres vil alle storbyens såkaldte skæve eksistenser skulle finde et andet sted at opholde sig i fremtiden.

## Christiania i fremtiden

Christiania har med 30 år i bagagen vist sig levedygtigt, men som det vigtige samfundseksperiment fristaden er, er der stadig justeringer at gøre, hvis eksperimentet skal fortsætte.

Christiania skal fornyes. Gennemsnitsalderen på Christiania stiger og ligger idag over gennemsnitsalderen i København som helhed. For at tilføre fristaden nyt blod og muliggøre et generationsskifte vil vi opføre 100 ungdomsboliger og lejligheder, der med en højere udsiftingsrate end resten af fristaden og som derfor kan fungere som en evig kilde af ressourcer og engagement i området.

Christiania skal være endnu mere mangfoldigt, hvilket kan gøres ved at indføre nye boligformer som andelsboliger, ungdomsboliger og nye almennyttige boliger som supplement til de nuværende boliger. En stor del af Christianias mangfoldighed skyldes den nuværende lave boligafgift samt det forhold, at man ikke kan handle med ejendom på Christiania, så udover de nye områder skal den nuværende politik med forbud mod handel med ejendom bevares. Lader man fristadens boliger og jord indgå i det københavnske boligmarked har man endegyldigt bortvist de økonomisk svage til de mindre attraktive forstadskvarterer og dermed umuliggjort den mangfoldighed, der fristadens særkende. Der bør oprettes en officiel venteliste til Christiania, så alle der har lyst til at være en del af Christiania får adgang til en bolig. Listen administreres af en indflytningsgruppe under Fællesmødet. Det er Fællesmødet der træffer afgørelse om, nye byggerier på Christiania.

De nye boligformer er den andelsbaserede Tømrergravens Bådeby; kollegieboliger og almennyttige boliger. Christiania skal gøres mere demokratisk. Christiania er fortsat et vigtigt forsøg med nærdemokrati og selvforvaltning og området foreslås overdraget som en ny selvstændig bydel i København, hvor den nuværende styringsstruktur bevares som helhed. De tre nye boligområder bliver til tre nye områdemøder med egen forvaltning på linie med de nuværende 15 områder, der danner

Christiania. Fællesmødet og Økonomimødet er fortsat højeste myndighed i den autonome bydel. Det har dog vist sig, at bestemmelsen om konsensusafgørelser på Christianias fællesmøde ikke kun er en beskyttelse af mindretallets interesser men også kan udnyttede af et mindretal til at fremme egne interesser på fælleskabets bekostning. Vi anbefaler derfor, at der indføres flertalsafgørelser på fællesmødet og økonomimødet. Fællesmødet kan herefter afgøre om det samme skal gælde styrelsesgrupper og lokalnæderne. Fristaden er selvstyrende og selvforsynende men kan samlet indkøbe vand, el og serviceydelse af Københavns Kommune.

Christiania skal integreres bedre i København men fristaden skal ikke opløses af de omkringliggende bydele. Integration sker bedst igennem en ligeværdig accept af forstætte. Vi ønsker derfor at synliggøre Christianias særøgenhed i byen ved at understrege fristadens grænser. Ved at skabe bedre forbindelser til de omkringliggende bydele kan Christiania istedet for at være en hindring for byens trafik blive en smuk og grøn grøntvej for fodgængere og cyklister mellem Christianshavn, Christianshavn og Amager. Der etableres broer på tværs af Tømrergraven, Stadsgraven og den ydre voldgrav. Samtidig synliggøres de tværgående stier, så færdslen på tværs af Christiania gøres lettere og mere tryk.

Christiania skal som hidtil være en dynamo af kultur og initiativ i København, derfor er det vigtigt at fristaden også i fremtiden råder over billige lokaler til kreativ udfoldelse. For at skabe et bedre vækstlag for små kreative virksomheder i København kan der i forbindelse med resurseboligerne oprettes et kontor/værkstedshotel til nystartede virksomheder.

Christiania som fristed er en af Danmarks største turistattraktioner og det skal Christiania fortsat være. Vi foreslår at Christianias frihedsbegreb udvides til at allemandsretten indføres således at alle kan opholde sig og overnatte i fristaden, hvis de udviser respekt for området. Samtidig skal der omkring krutthuset i Den Blå Karamel og Bjørnekloen indrettes et Camp-in med bade faciliteter og liggestoleservering i sommerhalvåret. Sådant at Christiania i endnu højere grad bliver et tilbud til både turister og københavnere.

Christiania skal fortsat være et attraktivt naturområde midt i den danske hovedstad. Københavns indbyggere har i Christiania et frodigt og levende naturområde med et følsomt dyreliv, der vil gå tabt, hvis forsvarsanlægget føres tilbage til sin oprindelige udformning. For at bevare dette fristed i storbyen og beskytte dyrelivet er det bedst at bevare den nuværende vidde bevoksning, der kan holdes i balance af et mindre fårehold på volden. Vi foreslår istedet at den frodige natur gøres bedre tilgængelig ved en opgradering af voldens

stianlæg fra Langebro til Nyholm. Via den øvre og nedre voldstål fås en fantastisk udsigt over Stadsgraven og en fin fornemmelse af det rumlige forløb, der dannes af voldens bevægelser. Det historisk interessante voldanlæg føres i en enkelt stribe tilbage til sit oprindelige udtryk som et historisk minde.

## Christianias kulturarv

Det giver ikke umiddelbart mening at skelne mellem bevaringsværdige eller ikke bevaringsværdige bygninger i den for Christiania. Christiania er som helhed et enestående dynamisk kulturmiljø, der er værd at værne om. De gamle kasernebygninger er bevaringsværdige men har en langt højere betydning i den nuværende revitaliserede form. Ofte er det som eksempel i Ruhrdistriktet med Emscher Park langt mere interessant at se utjente bygningsanlæg sat i relief ved at blive anvendt i en ny sammenhæng eller genindtaget af naturen end at se dem tilbageført til deres oprindelige udtryk, hvor de uden deres oprindelige funktion let kommer til at fremstå som en tom kulisser eller en temapark, som Den Gamle By i Århus. Skal det gamle voldanlæg fredes og føres tilbage til sit oprindelige udtryk betyder hensynet til volden som fortidsminde samtidig, at der kun kan opføres nye bygninger i et smalt bælte ud mod Prinsessegade mens resten af Christiania vil fremstå som et meget tomt grønt rum i byen med meget få beboere. Vi mener derfor at det er i Hovedstadens interesse at undgå en fredning af forsvarsanlægget og istedet bevare det levende miljø.

Et dynamisk kulturmiljø som Christiania kan ikke bevares igennem konservering og fredning men ved at opsætte rammer for en fremtidig udvikling. Christiania opdeles i tre bevaringszoner. Kasernen, Bastionerne og Dyssen. Bevarelsesplanen angiver zoner, hvori der anbefales fremtidige bygninger og hvor det anbefales ikke at genopføre bygninger når de nuværende er udjult. Dyssen kan udbygges yderligere i små landsbylignende anklaver. Den tætte landsbystruktur i de sydlige bastioner ønskes bevaret. Ønsket om adgang til voldanlægget for alle forbyder yderligere byggeri i volden eller i Stadsgraven. Kasernområdet skal fortsat være et samspil mellem de store gamle kasernebygninger, mindre træbygninger samt små og store grønne letter til leg og dræt. Fælles for nyt byggeri gælder, at nyt byggeri skal godkendes af Fællesmødet, at byggeri skal baseres på bæredygtighed og økologi samt at bygninger og jord kan ikke handles på Christiania.



Promenaden langs Refshalevej og campingpladsen omkring Carls bastion.



Snit BB 1/500



Delplan 1/500